

Advent 2 – De Vredevorst

Vandaag is de tweede zondag van de Advent. We kijken vooruit naar Kerst, naar *de komst van Jezus in onze wereld.* (eigenlijk kijken we terug natuurlijk 😊) En omdat het zo'n belangrijke gebeurtenis is, God die bij ons kwam in het lichaam van een mens, vieren we deze gebeurtenis elk jaar opnieuw.

Ik denk dat veel mensen, die niet zo bekend zijn met het Christelijk geloof, niet echt de diepgang begrijpen van deze gebeurtenis, van Kerst. Toch is op een bepaalde manier *de essentie* wel blijven hangen. Ook niet-christenen verlangen naar vrede, naar licht, naar gezelligheid, naar waardering en geborgenheid. Daarom wordt er rondom Kerst altijd uitgereikt naar eenzame mensen en mensen die het moeilijk hebben. Er zijn altijd ook wel 'goede doelen acties'.

Het verhaal bij Kerst is misschien niet zo bekend meer. De honger naar vrede en harmonie en gerechtigheid is universeel aanwezig. *Niet alleen bij gelovigen, maar ook bij ongelovigen.*

Ik vind dat een heel hoopvol!

Dat ingeschapen verlangen naar het goede is in elk mens aanwezig, zo zijn we gemaakt. En het vindt zijn oorsprong bij God.

Genesis 1

²⁶God zei: 'Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.'²⁷God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.

...

God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Het eerste wat God over de mens (en dus over jou en mij) zegt is: '*het was zeer goed*'. Dat is belangrijk om te ontvangen.

Dat ingeschapen verlangen naar harmonie, naar vrede en naar gerechtigheid is er, omdat God een God is van harmonie, vrede en gerechtigheid. (evenbeeld!)

Hoewel er bij ons, mensen, een verlangen is naar harmonie en naar vrede, is de praktijk van het leven weerbarstig.

Voor de mensen die dachten dat ik een droomwereld leef. Dat doe ik niet..

Ik weet hoe lastig het is om aan dat diepe verlangen inhoud te geven. Ik weet dat al die mooie verlangens zomaar overschaduwd kunnen worden door trots, hebzucht en egoïsme.

We zie dat op wereldnivo:

-oorlogen hebben vaak met hebzucht of trots te maken.

-solidariteit tussen de landen gaat vaak mis vanwege het eigenbelang. (*dat is waarom de klimaatpact maar een matig succes is geworden*).

En we zien dat in ons eigen leven:

- Wat we ons voornemen om te doen, lukt vaak niet.
- Het ontbreekt ons soms aan 'harmonie' in ons leven. We zijn soms ontevreden, opgejaagd en onprettig gezelschap voor de ander.
- We handelen vaak *alleen* uit eigenbelang (en denken niet aan het belang van de ander).
- we hebben soms te maken met moeizame relaties met anderen. We vinden het soms moeilijk om onze fouten te erkennen.

Er is een soort intrinsieke spanning tussen wat goed is en wat misvormd is. Een spanning tussen waarheid en leugen. Een spanning ook tussen willen en kunnen.

Jeanne heeft vorige week die prachtige tekst uit Jesaja gelezen:

Die tekst die gaat over de komst van Jezus,

Die tekst die gaat over Kerst, maar 700 jaar voor Christus wordt uitgesproken:

Jesaja 9

⁵*Een kind is ons geboren,*

een zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

⁶*Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede*

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid

en staan vast voor altijd en eeuwig.

Jezus wordt de Vredevorst genoemd. Geen wonder dat er een verwachting was, dat Jezus vrede kwam brengen, *wereldvrede*, vrede tussen de volkeren.

De Israëlieten dachten dat Jezus hen zou bevrijden van de volken die hen probeerden te overheersen. En dat gaat allemaal *net iets anders* dan je zou verwachten. De vrede die Jezus kwam brengen kun je alleen ontvangen in nederigheid. De vrede die Jezus kwam brengen is gebaseerd op een verandering van je hart. Het is de vrede waar de Psalmist over spreekt:

Psalm 37

¹¹*Wie nederig zijn, zullen het land bezitten*

en gelukkig leven in overvloed en vrede.

Het is geen vrede, afgedwongen door macht en kracht. Het is een ander soort vrede. Het is een vrede die voor iedereen beschikbaar is, voor onderdrukker en onderdrukte. Het is een vrede die geen verliezers kent. In Gods Koninkrijk is het altijd 'win-win'.

Jeanne heeft vorige week uitgelegd dat de vrede die Jezus brengt veel verder gaat dan de '*afwezigheid van oorlog*'.

Het Bijbelse begrip Shalom gaat veel verder: het heeft ook betrekking hebben op veiligheid, welzijn, gezondheid en geestelijke heelheid.

En die Shalom, die vrede, is voor iedereen beschikbaar.

Het is vrede die zijn oorsprong vindt bij God.

Het is vrede die dus ook verkrijgbaar is bij God, in relatie met God. Alleen als we leven 'in verbinding met God' zijn we beschermd tegen onze trots, zelfzucht en egoïsme.

Alleen 'in verbinding/contact met God', winnen we die innerlijke strijd, die we zo goed kennen. Alleen als we 'zijn kracht ontvangen' zijn we sterk.

Het vraagt nederigheid, erkenning van je eigen zwakte, om deze kracht te ontvangen.

Jesaja 57

²¹Goddelozen zullen geen vrede kennen –zegt mijn God.

De vrede/ shalom die hoort bij het wezen van God, die kenmerkend is voor zijn Koninkrijk, kun je alleen ervaren in nederigheid. Het vraagt erkenning van 'je eigen zwakheid en beperkingen' om te kunnen ontvangen van God.

Jezus oproep is dan ook steeds: Kom tot inkeer (bekeer je).

Ga leven samen met God. Stop met alleen en 'op eigen kracht' proberen.

Kom tot inkeer! Doe het samen met God!

De 'vrede van God' is iets wat je van binnen ervaart.

Jezus zei het volgende tegen zijn leerlingen:

Johannes 16

³³Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.'

Hij spreekt over vrede terwijl zijn leerlingen het zwaar te verduren krijgen. Dat is het wonder dat voor jou en mij beschikbaar is. Dat is het wonder van Kerstmis.

³³Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij

In alle omstandigheden is zijn shalom beschikbaar.

Deze vrede is niet als je je als een Goddeloze gedraagt, niet als je 'in eigen kracht' worstelt. Zijn shalom is beschikbaar in overgave. Zijn shalom is beschikbaar als je kunt zeggen:

'Ik kan het niet alleen Heer'

En die vraag, die vraag van overgave komt voortdurend terug in ons leven. Meestal in mijn leven als ik door zorgen gekweld word, moet ik vaststellen dat 'op eigen kracht' aan het worstelen ben.

Steeds opnieuw zegt de Heer:

Johannes 16

³³Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.'

AMEN

We gaan luisteren naar een liedje van Stef Bos (Kan het niet alleen)